

# עטרת תפארת

במחיצת רבינו הגדול מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה  
טור שבעי מהחברותא הגרמ"י שניידר שליט"א



פרשת  
וישלה  
♦♦♦  
שנת  
תש"פ  
♦♦♦  
גליון 30

## אשרי מי שגדל בתורה

וישב וערך מכתב ארוך במיוחד, להוציא ולהוקיע מחשבה כזאת, כי אדרבה הבן תורה הוא המלך, הוא זה שזוכה לעשות נחת רוח ליוצרו.

ולכן לא פלא שהי' משורר ומזמזם תמיד את מאמר חז"ל נפלא זה, אשרי מי שגדל בתורה, ועמלו בתורה...

וזהו מה שרואים אצל יעקב אבינו בחיר האבות, עמוד התורה, עובר נסיונות וקשיים עצומים ונוראיים כל ימי חייו, ובפרשת השבוע אף קיבל את ה"ותקע כף ירך יעקב" אלו תמכין דאורייתא, כמ"ש בזהר הקדוש. ובכל זאת אינו נרתע משום דבר, אלא ממשיך והולך לתומו צדיק, כי יודע שזה דרך האמת, וזה חובתו בעולמו.

ובהרגשה זו צריך לחיות כל בן תורה, וכל יהודי באשר הוא, לדעת כי "המאוס באדם" זה הבן תורה.

והרי חז"ל הק' במס' שבת דף כ"ג ב' אומרים הזהיר בנר היוין לו בנים תלמידי חכמים, וכן מאן דרחים רבנן הוי לי בנין רבנן וכו', ולמה לא בירכוהו שיזכה לבנים וחתנים "עשירים גדולים", משמע שברכה אחת היא, בנין וחתנין רבנן!

אתה רוצה להוציא אברכים מגן עדן?

וקשה לשכוח את המעמד, כאשר בא לרבינו יהודי אמיד ממדינות הגולה, ומציע סכום ענק מאד בשביל אברכים, אך בקשה אחת היא לו, שכל יום יעסקו האברכים שעתיים לפרנסתם.

אשרינו מה טוב חלקנו

אשרי מי שגדל בתורה, ועמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו. מילים אלו נהג רבינו זצוק"ל לשורר מפעם לפעם עם המנגינה הידועה, בפרט בשנים האחרונות ממש, אם כשהי' קם אחרי האוכל ללכת ד' אמות, או בהזדמנויות אחרות.

ומרגש היה הדבר לראות את רבינו בשנות המאה ויותר, נהנה כ"כ משיר זה, וממש מאושר עם זה.

ובשעתו לא ירדתי לעומק הדברים, מה ההתפעלות כ"כ, אך לאחר זמן הבנתי "שכאן מונח כל עבודת החיים" של רבינו, להרגיש "אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה, ועושה נחת ליוצרו".

ואי"ז דבר המובן מאליו, בפרט כשנראה ע"פ השטח שאותם

אלה שמתעסקים בפרנסה, יש להם חיים מאושרים, ואברכים חיים בקושי ובדחקות.

וכאן המקום להפנים ולהרגיש שראייה זו אינה נכונה כלל וכלל, אלא אשרי הוא דוקא אותו אחד "שגדל בתורה ועמלו בתורה", ואותם שאינם זוכים לישוב באהלה של תורה, הם רחמנות. וכפי שהיה תמיד מדגיש רבינו בדרשות שיש כאלו ש"נעבך" לא זוכים לישוב באהלה של תורה.

בן תורה הוא המלך

וכמה כאב לרבינו לשמוע את המילה "פאראזיט" על בן תורה, וממש לא הי' רגוע,



רבינו בהארט פנים עם הרה"ג ר' אלחנן ויסבורד שליט"א המתמסר עבור לומדי התורה באדיבות: בחצרות רבינו

בהצלחת האברכים השוקדים על תלמודם יומם ולילה, ישלם ה' פעלו ותהי משכורתו שלימה מעם ה' אלוקי ישראל.

### דמות נדירה, הגר"ש פרידמן

וכאן המקום להזכיר את האיש הדגול, ידיד אמיתי הגאון רבי שמואל פרידמן זצ"ל מקים ועמד בראש ישיבת "בני ראם". אשר לא זז כמלא נימא בלי הוראה מרבינו זצוק"ל. איש אמת, רב פעלים, מחנך אמיתי לתורה ויראת שמים, כח עצום של העמדת תלמידים שלא ראינו בדומה לו, עם חכמה ואהבה שאין כמותה.

כפי שהתבטא רבינו בדברו בישיבה הק' שם, "ב"ה שיש כחות כאלה שיכולים לגרום שאנשים יעלו מאד בתורה ויראת שמים".

ושנים רבות היה חי בנסים, ושמעתי מרבינו, שהוא מזכירו בתפילתו 3 פעמים ביום. ומעידים בני משפחתו שיחי' כי מיום סילוק רבינו

**לבית עולמו, התחילה הידרדרות אצל אביהם.**

דמות נדירה ביותר היה ידידנו הדגול, והרבה מאד יש לדבר בו, אך קצרה היריעה מהכיל, אך זכויותיו העצומות עומדות לו במרומים לעד.

וכלנו תפילה לשוכן מרומים שירפא ה' את משפחתו הרוממה שיחי' ובראשם הרבנית הצדקנית תחי' שעמדה לימינו בחירוף נפש יומם ולילה בכל מצב, שיזכו לנחמה אמיתית ממרום, ויזכו לשפע שמחות עד עולם, ואך טוב וחסד ושמחה ישכון באהליהם תמיד.

ופירותיהם של צדיקים הישיבה הק' תמשיך ותגדל להעמיד תלמידי חכמים מופלגים בתורה ויראה וכל מדה נכונה, ויהי זה לעילוי נשמתו הטהורה.

תנצב"ה



לא זז כמלא נימא בלי הוראה מרבינו באדיבות: ישיבת בני ראם

ובלי להסס גוער בו רבינו "אתה רוצה להוציא את האברכים מגן עדן?... ולא אבה לשמוע יותר על כך.

מורי ורבותי, מי שלא היה נוכח במקום, לא יוכל להבין איזה התעוררות עצומה נכנסה באותו רגע בלב הנוכחים, להרגיש חי את "הגן עדן" שבאהלה של תורה, שכל ממון שבעולם אינו שווה לזה.

יתן השי"ת שנזכה להרגיש ולחיות את זה, ונהיה מאושרים בזה ובבא.

### כשיודעים את המטרה מחזיקים מעמד

ורצוני לשתף את הקוראים החשובים מה שנתעוררתי בפרשה שעברה. יעקב אבינו עובד "שבע שנים" את לבן בשביל רחל, ומגיע היום לקחת את רחל, ויעקב אבינו מכיר את חותנו היקר, ועשה מצידו כל מה שיכול לעשות, שלא יחליף לו את רחל

בלאה, ואף מסר סימנים בסודי סודות לרחל, והנה הוא קם בבוקר, ומגלה והנה היא לאה... איזה הרגשה נוראה

נפלה עליו, הרי פתאום "כולם" נגדו, אפילו רחל אמנו המיועדת להיות כלתו, מסרה את הסימנים, האיך שייך להחזיק מעמד הלאה במצב נורא שכזה.

וא' התירוצים השיבני ידידי היקר הרה"ג ר' אלחנן ויסבורד שליט"א, ונהנית מאד מתשובתו הקצרה והקולעת, כי יעקב אבינו ידע "מאה אחוז" מה המטרה שלו ברוחניות, היה לו יעד שהוא רצה להגיע אליו, ולא יכלו להזיז אותו ממקומו "יעקב אבינו".

והדברים ראויים למי שאמרם, שיודע מה המטרה בחיים, והוא אחד מהמיוחדים שזכה כ"כ הרבה שנים לינוק מרבינו הגדול את הדברים האמורים למעלה, כי "אשרי" האמיתי זה רק מי שגדל בתורה וכו', ולמד מרבינו את האהבה האמיתית לתלמידי חכמים, ולהרגיש את השמחה

לתרומות והנצחות ניתן לתרום בנדירים פלוס ע"ש אוצרות פרי חיים או מספר הטלפון 03-763-0585 קוד 1979 - שלווחה 4 להערות והארות ולקבלת הגליון ניתן לפנות למייל - [s31626532@gmail.com](mailto:s31626532@gmail.com)

לתועלת הרבים ניתן להאזין לדברים על פרשת השבוע מרבינו הגדול מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה, ע"י יבדלח"ט החברותא שליט"א כמידי עש"ק בקו אילת השחר שמספרו 0799-555-555 שלווחה 6.